



# TBMM'den Kaçırılan Yasayı Türkiye Hekim Meclisi'nde Görüşüyoruz!

## Değerli Meslektaşlarımız,

663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümünde Kararname, bayram arifesinde, 2 Kasım 2011 gece yarısı 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

12 Kasım Cumartesi Saat 10.00'da Türkiye Hekim Meclisi'ni topluyoruz. Türkiye Hekim Meclisi herkese açık, saklanmadan, arkadan gizli gizli işler çevirmeden; iyi hekimlik değerlerini, halkın sağlık hakkını savunmak için toplanıyor.

TBMM'den kaçırılan, Millet Meclisi'nde görüşülemeyen bu yasayı Türkiye Hekim Meclisi'nde görüşeceğiz.

Tüm illerden hekim meslektaşlarımız Meclis

toplantısı için gelecekler. Ancak doğal olarak Ankara'nın katılımı daha yüksek olacak.

Hastanelerimizin her kliniğinden bir temsilcinin Meclis toplantısına katılımını sağlamak Meclisimizin kuvvetini, sesini yükselticektir. Özel hastanelerde çalışan meslektaşlarımızın katılımını önemlidir. Her ASM'den, her TSM'den bir meslektaşımızı Meclise getirebilsek, Meclisin vereceği kararlar daha güçlü olacaktır.

12 Kasım, biz hekimleri hesaba katmayanlara, bize sormadan sağlık alanında düzenleme yapanlara, bayram arifelerinde kaçak göçek yasa yapanlara, bu ülke hekimlerinin cevabı olacaktır. 12 Kasım'da Türkiye Hekim Meclisi'nde bizler, bize ve halkın sağlığına yönelik bu büyük saldırıyla nasıl bir cevap vereceğimizi görüşeceğiz.

Meclis'ten çıkacak olan "Mücadele Programı", böyle giderlerse yanlarında ithal hekimden başka hekim kalmayacak olanlara, sağlık hizmetini üretenlerin cevabı olacaktır.

Biz hekimlerin alní açıkta. Biz, insanlığa adanmış bir mesleğin şereflí üyeleriiz. Kendi haklarımıza da, halkın sağlığına da, sağlık ortamımıza da sahip olmamızı biliriz. Sahip olacağımız!

12 Kasım Cumartesi mümkün olan en büyük katılımla, arife günü bize KHK gönderenlere cevabımızı, hep birlikte vereceğiz. Ne bu ülke, ne de sağlık ortamımız sahipsiz değildir!

Sevgi ve saygıyla  
Dr. Selçuk Atalay  
ATO Genel Sekreteri



yöneticiliklerine "(kamu veya özel sektörde iş tecrübesine sahip", her şeye muktedir CEO'ların atanmasından performans hedeflerini tutturamayan yöneticilerin görevden azline...

Serbest Sağlık Bölgeleri'nden yabancı hasta ithalatına...

Mevcut kamu sağlık yöneticilerinin görevlerine son verilmesinden yerlerine 10.300 "sözleşmeli" personel tayinine...

Siyasi otoritenin tasarrufuyla her türlü sağlık meslek mensubunun (yeniden) meslekî eğitime tabii tutulmasından uzmanlıktan ve/veya meslekten men edilmesine...

Devlet hizmetlerinde yabancı uzman (IMF, Dünya Bankası referanslı?) istihdamından ithal hekim uygulamasına...

Mevcut klinik şef ve şef yardımcılarının unvanlarının iptalinden eğitim görevlilerinin siyaseten belirlenmesine kadar sağlık alanını baştan sona yeniden dizayn ediyor.

Bütün bu düzenlemelerin esasını ise kamu sağlık hizmetlerinin piyasaya açılması, ticarileştirilmesi, özelleştirilmesi oluşturuyor.

Sağlık ve hekimlik hizmetlerini piyasaya gózluğu dışında algılayamayan bir zihniyetin ürünü olan bu KHK ile meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği

(TTB) açısından da önemli bir düzenleme içermekte; 1953 tarihli ve 6023 sayılı TTB Kanunu'nun birinci maddesinde sayılan TTB'nin amaçları arasındaki "tabipligin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak" ibaresi kaldırılmaktadır.

TTB, başta tabip odalarımızın ve uzmanlık derneklerimizin Başkan ve yöneticileri, Büyük Kongre Delegelerimiz, kol/komisyon/calışma grubu üyelerimiz, tabip odası aktivistlerimiz olmak üzere bütün meslektaşlarımızın davetli olduğu Türkiye Hekim Meclisi'ni toplantıya çağrıyor.

12 Kasım 2011 Cumartesi günü yapacağımız toplantıda kamu sağlık kurumlarını ticarethaneye dönüştüren, meslekîmizin kamu ve kişi yararına olan insancıl niteliğini yok eden düzenlemelere karşı önmüzdeki dönem yürüteceğimiz mücadele programını hep birlikte oluşturacağız.

Türkiye sağlık ve hekimlik ortamında olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bugünlerde toplanacak olan Türkiye Hekim Meclisi'ne tüm meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.

Saygılarımla,  
Dr. Eriş Bilaloğlu  
TTB Merkez Konseyi Başkanı

**12 KASIM 2011, CUMARTESİ**

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

MORFOLOJİ BİNASI

PROF. DR. ABDULKADİR NOYAN  
TOPLANTI SALONU

Program:

10.00 Açılmış

10:15 Sunu: Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KHK Neler Getiriyor?

10:45 Siyasi Parti ve Sağlık Meslek Örgütü, Sendika Başkanlarının Konuşmaları

12:30 Ara

13:30 KHK'ye karşı ve taleplerimizle ilgili yürütülecek mücadele programının oluşturulması

15:00 Ara

15:30 KHK'ye karşı ve taleplerimizle ilgili yürütülecek mücadele programının oluşturulması

16:30 Sonuç ve kapanış



Türkiye Hekim Meclisi, Sağlıkta KHK Darbesine Karşı Mücadele Gündemiyle Toplanıyor

Değerli Meslektaşım,  
AKP Hükümeti'nin Kanun Hükümünde Kararname (KHK) çıkışma yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesini hiçe sayarak, Kanunsuz, Hukuksuz, Keyfi şekilde kullanmasından en çok darbe alan sağlık oluyor.

Son olarak 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KHK da Kurban Bayramı'nın arifesinde, 2 Kasım 2011 gece yarısı 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

663 sayılı KHK sadece Sağlık Bakanlığı'nın teşkilat yapısını değiştirmekle kalmıyor;

Devlet hastanelerinin kár-zarar hesabına göre çalışan birer ticarethaneye dönüştürülmesinden aynı özel hastaneler gibi sınıflandırılmasına...

"Kamu" sağlık kurumları



# Değerli Meslektaşlar,

Birinci basamaktan tıp fakültesine, devlet hastanesinden özelde çalışanına kadar herkesi rahatsız eden ve hemen bütün hekimlerin "Yanlıştır. Halkın sağlığını tehlkiye atıyorsunuz" dediği düzenlemelerden birisi daha çıktı. 2 Kasım gecesi 663 sayılı KHK yayınlandı.

## Bu KHK ile İLK ADIMDA ne getiriliyor:

- Devlet hastaneleri 8-10 hastanelik gruplar halinde birliliklere dönüştürülüyor. Bu birliliklerin yönetim kademesi sözleşmeliilerden oluşuyor. Birliğin performansının düşük olması halinde yöneticinin sözleşmesi yenilenmiyor. Yani; meslektaşlar artık yöneticilerin daha şiddetli performans baskısına maruz kalacak, il içi görev yeri değişikliği ile mesela aynı birliğe ait bir ilçe hastanesine sürgün veya gelir kaybı tehdidi altında çalışacak.
- Tip eğitimine, uzmanlık eğitimine, yani üniversitenin iş ve işlevine Bakanlık müdahale oluyor.
- Tip fakültesine profesör ve doçent atanabilmesi için Bakanlık kadroları kundakılabiliriyor.
- TTB'nin mesleki etik yaptırımları yetkileri, meslekten geçici ve sürekli men gibi ceza verme yetkisi Bakanlığa veriliyor.
- TTB Kanunu'ndan "hekimliğin kamu ve birey yararına geliştirilmesi için çalışmak" görevi çıkarılmak suretiyle, haksız ve kamu menfaatine aykırı işlemlerin TTB'ce dava konusu edilmesinin önüne geçiliyor.

### YA SONRA:

- Bunlar başarılabilirse, bir sonraki adım devlet hastanelerindeki memur arkadaşlarımızın performans tehdidiyle sözleşmeli olmaya zorlanmasıdır.
- Ardından sıra tip fakültelerine gelecektir. (Birkaç yılda geldiğimiz noktaya bakınca, bu durumun fazla zaman almayıcağı anlaşılacaktır.)

Mevcut durum sıkıntılı bir durumdur. Hekimlerin iş, gelir ve gelecek güvenceleri elliinden alınmak istenmektedir. Durum sıkıntılıdır; ama aşılmaz değildir.

Roberts ve ark.nın "Sağlık Reformunun Doğru Yapılması" başlıklı 2004 basımı kitabı, 2009'da Bakanlık tarafından Türkçe'ye çevriliş bulunmaktadır. (<http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/sarefdayop.pdf>) Kitabın dördüncü bölümünü olan "Siyasi Analiz ve Stratejiler"de DOST ve DÜŞMAN şöyle yerleştirilmiş:

Yüksek Destek	Orta Destek	Düşük Destek	Mobilize Değil	Düşük Muhalefet	Orta Muhalefet	Yüksek Muhalefet
Teknik İşbirliği Ofisi (Sağlık Reformu İçin)		Başkan	Kilise	Dominik Sosyal Güvenlik Bürokrasisi Kurumu	Özel Klinisyenler	Dominik Tıp Birliği
Uluslararası Kalkınma Bankaları		Partido Liberacion Dominicana	Basın	Sivil Toplum Kuruluşu	Organize Sektördeki Çalışanlar	
		Dominik Sosyal Güvenlik Kurumu Direktörü	Ulusal Sağlık Komisyonu			
		Sağlık Bakanı	Üniversiteler			
		Sağlık Bürokrasisi Bakanlığı	Faydalanicilar			

Yüksek Güç  
Orta Güç  
Düşük Güç

SEKİL 4.1. 1995 Yılında Dominik Cumhuriyeti'nde Sağlık Reformundaki Ana Oyuncular İçin Pozisyon Haritası

Aynı bölümdeki alıntı:

### Güç Stratejileri: Güç Kaynaklarının Dostları Güçlendirmek ve Düşmanları Zayıflatmak İçin Dağıtılmazı

- İnsanları onlar için çalışmaması ve onlara katkı sağlamaması yönünde teşvik ederek muhaliflerin kaynaklarını azaltmak; bunu yaparken grubun meşruiyetine, dürüstlüğüne veya motive edici kaynaklarına saldırmak,
- Örneğin bilgi sağlamayarak muhaliflerle işbirliği yapmayı reddetmek; bunları bilgisiz ve devre dışı bırakmak,
- Muhaliflerin anahtar karar vericilere erişimini azaltmak,
- Medyayı muhaliflerden bahsetmemek konusunda yönlendirmek, onların uzman olmadığını, kendi isteklerine hizmet ettiklerini, sadakatsiz olduklarını vs. vurgulamak.

Şemadan da görüleceği gibi, burada tarif edilen "düşman" hekimler ve tip birliği yani Türk Tabipleri Birliği'dir. Bu kitap biz hekimleri yenmenin ne zor olduğunu bilenlerce yazılmıştır. Ve bütün dünya için yazılmıştır! Bu kitap; sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada kuvvetin çalışanlarında, sağlık hizmetini üretenlerde olduğunun çok önemli bir kanıdır.

# Evet. Kuvvet bizlerdedir.

Kitap; hekimleri bölmek ve böylece yenmek üzerine taktikler de içeriyor.  
Biz ise hayatımız boyunca övündüğümüz değerlerimize güveniyoruz.

Biz  
bu ülkenin  
Yurtsever  
Yürekli  
İyi yürekli  
hekimleri  
en az bizi "düşman" diye  
tarif edenler kadar  
  
KARARLI  
ve  
DİRENÇLİYİZ.  
Onlardan KUVVETLİYİZ.  
KAZANACAĞIZ!

Kimsenin marabası, kölesi olmamak için!  
Çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakmak için!

hekimlerin gücü hekimlerle güçlü



**ANKARA TABİP ODASI**

www.ato.org.tr